

## HKV NYTT vecka 736. Nr 220 (sedan starten år 2002)

Stockholms Sjögård är en ideell maritim förening, med över 70 medlemsorganisationer.

En stor artikel i DN Stockholm om vilken ö man kan förlora innehöll den intressanta informationen att **Beckholmen** inte längre har någon betydelse för sjöfarten. Visserligen får alla journalister veta "att aldrig kolla en bra historia" men att Sveriges största dagstidning inte ens har elementär faktakontroll är minst sagt märkligt!

Utan varvsresurserna på **Beckholmen** stannar den lokala sjötrafiken och utan verksamheterna med kulturfartygen skulle Stockholm bli oändligt mycket fattigare.

Varför har det blivit på detta sätt? Att den verksamhet och det kulturområde som har störst betydelse för landet inte finns i medias och politikernas medvetande. Har ingen funderat på varför Stockholm ligger där Stockholm ligger?

Har ingen funderat på hur våra exportvaror, som tunga fordon, maskiner och produkter från skogen kommer till de olika marknaderna?

Har ingen funderat varför Stockholms kajer hanterar i stor lika många passagerare som Arlanda?

Har ingen funderat på hur infrastrukturen för landets försörjning ser ut eller tror politiker och media att varorna åker tunnelbana eller att skorna kommer från en reklambyrå på Nytorget?

Har ingen funderat på varför internationella undersökningar visar att Stockholms största attraktionskraft är trygghet, renhet och de vita båtarna?

... men vi som kommit till "annan insikt" får väl stilla se på när man på politikernas manér ska sätta Stockholm på kartan med stereotyp internationell, spännande och intetsägande arkitektur. Det får oss att tänka på interiören inne på resebyrå i Tatis film "Playtime" där bilder från världens alla hörn är identiska förutom namnet på resmålet.

Hur kunde det bli så här tokigt? Måste förändring också förändra det vi älskar. Varför ska det vara svårt att njuta av det tidigare generationer skapat? Det finns plats för alla. Även utveckling kan innehålla mångfald.

**Sjömän vet hur man lever på ett begränsat utrymme och att det finns en poäng i att skapa ett klimat av delaktighet, frihet, öppenhet, erkänsla, ansvar och mänsklighet.**

**Alfred Nobel** måste undra och förfäras i sin grav när hans tanke och syfte att belöna dem som gjort mänskligheten största nytta nu ska exploateras genom att andra viktiga kulturvärden och generationers verksamhet sopas i vattnet. Hur tänker ni egentligen? Tycker ni att beslut som både är svaga och går emot folkviljan om än i demokratiska församlingar kan ses som dynamiska, vuxna, hederliga, bekräftande, samarbetsinriktade eller vänliga?

För att svara på DN:s fråga om vilken ö vi skulle sakna minst så vet vi att etablissemangen och den politiska nomenklaturen nu har övergett **Blasieholmen**.

... men vi tror dock att än är inte förnuftsens tid förbi. Lyssna på dem som har en annan uppfattning. Det kan vara berikande även om det krävs mod i en värld där allt åter ska bli svart eller vitt.



Bild ur Tatis film *Playtime* från 1967. Utveckling eller trångsynthet?

Läs vårt pressmeddelande från maj med fakta om Blasieholmen och ett förslag till alternativ och maritim utveckling av **Blasieholmsudden**:

<http://www.sjogard.se/Pressmeddelademaj2017.pdf>

Tillfällig redaktör Olle Neckman.

**Inom kort kommer ett vanligt Hamnkvarternsnytt!**

Detta skickas till över 3 500 mottagare. Flera föreningar vidarebefordrar HKV NYTT till sina medlemmar. Meddela mig om Du eller andra vill komma med på e-postlistan eller strykas. /Gustaf "Gutte" Taube